

Fredrik von Dardels Dagboksanteckningar 1978

Ang. Raoul Wallenberg .

Den 2 januari : I dag kom brev från en dr.h.c., Rud. Hedrich-Winter von Schwab , ,Kolpingweg 8 , D- 8399 ,Thermalbad Griesbach , im Rottal , Bayern (tel. 085 32) 8331.) som berättar at^t han 1945 -1949 varit officer i 430e USACounter Intelligen Corps , som haft till uppdrag att uppsöka och befria bortsläpade människor. Den 21 augusti 1949 hade han i amerikanska zonen av Österrike överfallits av sovjetiska agenter och svårt skadad förts till den ryska zonen och därefter till Ljubljanka fängelset i Moskva och blivit dömd till döden , men benådats till 5 gånger 25 års fängelse . Den 5 december 1952 hade han befunnit sig i en transportcell i det politiska specialfängelset Werchne-Urals nära Magnitogorsk , då en fånge i granncellen knackade i väggen och meddelade att han varit fånge sedan 1945 , bortsläpad i Ungern , svensk diplomat vid namn wollberg eller Wollenberg . Då Schwab en stund efteråt under bevakning fördes från cellen, bultade cellgrannen på dörren och skrek på ryska " Jag är Röda kors diplomaten Wallenberg " . Schwab förstod att cellgrannen var den hemlighetsfulle svensk , varom fångarna i fängelset talade sinsemellan och som i månader hållits i ensamcell . En svindlar som också uppgav sig vara svensk " Arvid graf Andersson , Svensk rödakorsfunktionär i Berlin var inte alls svensk utan cellspion .

Den 16 november 1955 hade Schwab benådats och överförts till Österrike .

I november eller december hade han fått besök av sekreterare Vid Sveriges legation i Wien Braunerhielm , vilken förhört honom . ~~Bil. 1~~ (Bil. 1)

Nina har telefonerat till Braunerhielm , som bekräftar att han år 1955 hållit förgör med Schwab jämte ett flertal andra hemvänd^a fångar , varom han rapporterat till UD.

Den 5 januari : Från S akharov Hearing har kommit ett brev , där det talas om att Raouls sak tagits upp vid Rom konferensen , Ett urklipp ur en norsk tidning bifogas . (Bil 2)

Den 9 januari Brev från Ettisch , som skickar ett brev från chef rabbin i England , Churchill jr. och Amnesty International samt avskrifter av ett brev från Ettisch till Clayton Yeo i Amnesty International och av ett brev från Tyska Amnesty till Österrikes förbundskansler Kreisky , jämte ett klipp ur " die Welt . " Ettisch föreslår att Raoul skall få det Nobelska Fredspriset.

Bil 3,-9

Den 10 januari, Brev från Wiesenthal som omtalar att han rest till Israel för att höra Moshinsky , men inte träffat denne då han rest till Canada . Han hade talat med israelisk polis ang. Moshinsky . Polisen hade varit misstrogen , då denne lämnat felaktiga uppgifter om Menten i Holland .

1978

2

Wiesenthal bifogar urklipp ur "New York Magazine om en intervju med honom . Bil. 10

Maj har svarat Wiesenthal med ett brev d. 15/1 Bil 11

Den 14 Januari :Direktör ~~Britt~~ Braunerhielm besökte oss i dag och berättade följande . Han hade tjänstgjort som legationssekreterare vid ambassaden i Wien åren 1955 -1959. År 1955 hade många österrikiska krigsfångar kommit hem från fångenskapen i Sovjet . Vid hemkomsten hade de förhörts av österrikisk polis, Enligt överenskommelse mellan polisen och svenska ambassaden ^{svenskar i rysk fångenskap} hade de tillfrågats om de hört något om ~~Raoul Wallenberg~~ . och meddelande hade lämnats till ambassaden om vilka "Heimkehrer " som sagt sig ha fått sådan kännedom . Mellan 10 och 15 fångar hade meddelat att de fått veta något om en svensk , bland dem von Schwab . Braunerhielm hade därefter besökt dessa "Heimkehrer" och förhört dem . von Schwab hade då befunnit sig i Linz och i dåligt tillstånd efter de skador han fått vid tillfångatagandet och under fångenskapen. Vad han berättat vid förhöret kunde Braunerhielm inte komma ihåg då han hållit förhör med många fångar . men berättelserna hade skickats till UD och borde finnas där. Schwab hade verkat mycket tillförlitlig , till skillnad från Schöggel , som verkat mer mystisk och alltid velat förlägga platsen för förhören till skumma källarkaféer . Braunerhielm hade hållit många förhör med Schöggel , som ofta kommit med olika uppgifter . Hans berättelse om sitt sammanträffande med Raoul hade emellertid alltid varit oförändrat och Braunerhielm var övertygad om att Raoul befunnit sig i Vladimir under 1950-talet . Ambassadör Allard som visat mycket intresse för Raoul var en övertygad antikommunist och hade ibland beordrat sina sekreterare att besöka de östeuropeiska grannländerna för att inhämta underrättelser därifrån . Braunerhielms företrädare sekreterare Lorentzon har blivit så chockad av sådana uppdrag att han senare blivit alkoholiserad . Bland dem som Braunerhielm förhörde fanns en person vid namn Manfred , som var mycket märklig . . Han var rysk agent och anställd vid Sovjets fabriker i Österrikes ryska zon , men lämnade samtidigt uppgifter till västsidan . Braunerhielm var förvånad över att Maj icke fått avskrifter från UD av hans rapporter om förhören med bl.a. von Schwab . Han skulle tala med Leifland om att hon skulle få det . Maj borde också begära att få avskrift av Braunerhielms rapport om hans förhör med en ungrare vid namn Eugen Török. (Professor Carlgren hade vägrat att ge Maj avskrift av Braunerhielms rapporter, då de inte innehållit någon uppgift om Raoul)
lä de inte.

Fredrik von dardels dagboksanteckningar ang . Raoul Wallenberg.
För 1978

Den 15 januari Brev från Maj till Wiesenthal , vari hon tackar honom för hans brev och intervjun i " New York Magazine " , men säger att hon tror på Moshinskys första uppgift om Wrangel Island ^{Zadivovo} och omtalar Konstantinovs berättelse om ~~Zadivovo~~ . Hon skickar också en avskrift av brevet till Brezhnev. Bil. 11

I ett brev den 14 januari har Arnulf - Karl Tiplt generalsekreterare i La Maison International des Intellectuels (M.I.D.I), Section Österrike och Bayern med hederpresident Madeleine de Segulier - Lerina , dr, Rudolf Hedrich - Winter von Schwab och senator Walter Steinertoch flera andra beslutat tilldela Raoul hedersdiplomet för "le Mérite social et humanitaire - , vilken vilket senare skall överlämnas av Sir Salomon Kabina Nbroh , exambassadör i O.N.O. och president i M.I.D.I. section Ghana skall rapportera därom . I brevet meddelas vidare att en stor Bayerisk organisation , vari von Schwab är pressofficer , vill hedra Raouls minne med en hedersbevisning , samt att von Schwab förbereder en presskampanj för att skaffa klarhet i Raouls öde och att Tiplt skall delta i denna kampanj. (Bilaga 12 .)

Vid brevet är bifogat en skrivelse från von Schwab , som bekräftar brevet (Bil .13)

Från fru anette Lantos i Californien har det kommit ett brev , daterat den 9 januari , vari hon tackar Maj för att hennes son räddat henne och hennes man . Sedan hon läst Wiesentahls intervju i "New York Magazine " , har hon satt ihop en akt ang Raoul , som hon ämnar överlämna till President Carter genom makarnas vän , Stuart Eisenstat, som rådgivare till Presidenten och som redan satt upp Raouls fall på State Departments lista . Hon föreslår Maj att skriva till Carter, Eisenstat och Solzhenitsyn och skicka henne avskrifter av dessa brev . (Bilaga 14)

Den 20 januari Maj har idag skrivit till Tiplt och tackat för hans brev och tackat för hedersdiplomet M.I.D.I . samt avskrift av brevet till Brezhnev . Bilaga 15

Braunerhielm har telefonerat att han nu kommer ihåg att von Schwab inte talat om Raoul vid förhöret 1955 .

Den 25 januari

Den 25 januari Sedan Maj telefonerat till professor Carlgren i Ud och begärt avskrifter av UD:s handlingar om Török och gogoberidse har denne meddelat att han inte kunde lämna sådana avskrifter . Bil. 16 .

Från International Hearing i Köpenhamn har översänts enhandling från ordföranden för svenska kommittén för le Droit De l'Homme, Görgen Lundquist vari denne anser att Raoul Wallenbergs fall bör äga den högsta prioritet

och att han inlett en kampanj för Raouls befrielse . Bilaga §7, 18

Den 26 januari :Maj har talat med Stig Ramel om möjligheten att Raou

skulle kunna få Nobels fredspris .Ramel sade att Raoul var väl vörd att få detta pris och att han skulle vidtala sin svåger

greve Axel Wachtmeister ,som är riksdagsman ,att hos Nobel kommit-

ten i Oslo föreslå Raoul .Ramel omtalade också att förslag till

1978 års fredspris måste göras före den 1 februari. hos den norska

fredskommitten .

Vi telgraferade i går till Solzhenitsyn under den adress i USA

som vi fått av Mrs. Lantos och bad honom att före den 1 februari

hos den norska Nobel kommittén föreslå Raoul till fredspriset .

Bil. 19

Sedan har Maj i dag skickat ett mera utförligt telegram till

Solzhenitsyn.Bil 20

Wigforss skriver att han med stort intresse läst de avskrifter av von Schwabs och Mrs Lantos brev , som han fått från oss ,Han översänder ett förslag till brev från Maj till president Carter

Bil. 21 och 22.

På begäran av Maj har Palmstierna skrivit ett brev till senator Filpitt och tackat honom för hans brev . Bil 23.

Från Wiesenthal har kommit ett brev med vilket han översänder ett brev från en person vid namn Georg Stein , som han säger vara seriös . Denne Stein meddelar att han år 1972 på ett hotel i Samarkand sammanträffat med en där anställd judisk dam vid namn Rebecka Iljitsch , som uppgavs vara tillförlitlig och som berättat för honom att hennes onkel Veith Olschrov träffat en ung svensk vid namn Raoul eller Roul i en till fängelse omändrad gardeskasern i Moskva .Detta fängelse hade år 1947 eller år 1948 nedlagts och därvarande fångar hade då överförts till Volga distriktet .Olschrov hade sedermera träffat Raoul år 1953 i Mellansibirien . Cheftolken hos R.O.K. (Röda ortotoxa Korset) i Moskava Koutepov hade meddelat Stein att Raoul Wallenberg var väl känd för R.O.K. och fortfarande levde men att han var en säkerhetsrisk , som inte mer fick dyka upp . Stein hade vid sin återkomst från Sibirien ringt till svenska generalkonsulatet i Hamburg för att meddela vad han hört om Raoul , men där hade man lagt på luren. Han hade också skrivit till Stockholm , men inte fått något svar.

Wiesenthal hoppas kunna övertala Stein att återvända till Sovjet i detta ärende. Bi-laga 24, 25 och 26

