

Den 20 januari: I Göteborgspostens nummer omnämnes att vid en presskonferens som utrikesminister Krister Wickman gav vid ett besök i Wien hade Simon Wiesenthal framställt en fråga till Wickman om vad Sveriges regering gjorde för Raoul Wallenberg. Wickman hade då svarat att regeringen lagt ned Wallenberg saken.

I ett brev till Danielsson den 18 januari har Wiesenthal omtalat att han infunnit sig till Wickmans presskonferens vid vilken ett hundratal journalister varit närvarande, och då framfört sin fråga vilket tydligen inte förefallit angenämt för Wickman. Efter en stunds konferens med Sveriges Wienambassadör hade Wickman sagt att den svenska regeringen gjort allt vad som kunde begäras i Wallenbergs sak och att den nu hade lagt ner ärendet.

Nanna Svartz har bett om namnet på den assistent hos Myassnikov som kommit till Israel. Samtidigt har hon meddelat att den s.k. kollega som hon omnämnt i sina rapporter om samtalen med Myassnikov heter Danichevsky.

- Enligt vad Danielsson berättat har Pravche i en artikel meddelat att den kända "marshen" Wiesenthal vid presskonferensen i Wien med Wickman utträdde som representant för Raoul Wallenbergs familj.

Den 1 Mars Villius har hållit ett föredrag i radio och därvid framhållit betydelsen av s.k. kvarlevor i samband med historisk forskning. Som exempel framhöll han den roll, som Smoltsovs rapport till Abakumov om fången Wallenbergs död spelat vid bedömande av vad som hänt Raoul Wallenberg i Ljubljanka fängelset år 1947. Den omständigheten att denna rapport fanns kvar i sjukvårdsavdelningens arkiv utvisade enligt Villius att Smoltsov fått muntligt besked av Abakumov att någon obduktion av den döde fången inte skulle verkställas. Smoltsov hade antagligen träffat Abakumov i fängelsekorridorerna och då fått muntligt besked, varför rapporten

inte behövt avsändas utan stannat i fängelsearkivet , där den sen anträffats och kom att utgöra ett bevis om fångens död . Ett fantastiskt vittnesbörd om historie docentens ovederhäftighet.

Den 10 april . Jag besökte i dag statsrådet Lidbom för att tala om förlängningen av preskriptionstiden för Raouls arv . Han lovade att tala om saken med Palme och sedan underrätta mig om resultatet .

Den 20 april . En journalist vid namn Eric Sjöquist som år 1964 skrivit artiklar i Expressen om Raouls monument i Budapest m.m. har besökt oss och omtalat att tänkte skriva en bok om Raoul samt bitt att få studera vårt material och fotografera vad han fann vara av intresse . Vi ha lånat honom en del litteratur om Raoul men meddelat att resten är antingen konfidentiellt eller utan större intresse , varför vi inte vill låta honom få del av materialet .

Den 28 april . Brev från Wiesenthal, som tackar för Majs brev om Karap och säger att denna hörsägen bekräftar intrycket av att Sovjets version är felaktig. Han säger vidare att Sovjet inte medgivit emigration av några judar som suttit i fängelse varför ingen av de emigranter , som hörts i Israel hade något att berätta om Raoul . Wiesenthal vill emellertid göra allt vad han kan i denna sak.

Den 8 Maj Utbetalt genom Handelsbanken 5,000 österrikiska till Wiesenthals bankkonto i Wien.

Den 15 juni Nina har berättat att hon hört av redaktör Harald Wigforss att denne träffat en ryss , som haft förbindelse med den underjordiska motståndsrörelsen i Sovjet och som meddelat Wigforss namnen på ett flertal mentalsjukhus runtom Moskva .

Den 22 Juni: Vi ha i dag fått ett utdrag av Expressens söndagsnummer för den 18 juni 1972 . Där är införd en artikel av Staffan Tjerneld , i vilken refereras utdrag av ett manuskript av en hit inskränvandrads ungrare vid namn Marton Vörös , som fått anställning

vid Riksarkivet . Då det uppgivits att Vörös där berättat personliga minnen ~~om~~ samvaro med Raoul har riksarkivet med medel från Wallenbergstiftelsen -10.000 kr-låtit översätta manuskriptet från ungerska . Enligt det publicerade manuskriptet har Vörös vid ett tillfälle i början av november 1944 besökt Raoul i dennes högkvarter vid Phoenix gatan i Budapest . Han berättar bland annat . "Det var en trött och mycket sorgsen man , som stod framför mig . Han hade inte hunnit raka sig och det framhävde ansiktets blekhet. ---
--Han satt hopsjunken och såg ut som en gammal man . "

Med åberopande av Vörös berättelse skriver Tjerneld att den tidigare gängse uppfattningen att Wallenberg var en ung och frisk man , som inte kunnat dö så hastigt 1947 , så som de ryska myndigheterna förklarar, inte stämde med den bild av Wallenberg som Vörös ger . Han var en uppgiven människa . Han var inte heller så fysiskt stark som man förmodat . Den uniform han bär på det fotografi som finns är hemvärnets . . Han gjorde "alltså inte svensk värnplikt ."

Med anledning av artikeln ha vi fått intyg dels av Rolf af Klintberg att han och Raoul gjort värnplikt tillsammans och dels av Per Anger att han och Raoul varit tillsammans i Budapest ända till den 10 januari 1945 och att Raoul under hela den tiden varit vid högsta fysiska och psykiska hälsa.)

Den 23 juni : I en artikel i Svenska Dagbladet för den 21 juni talas om en pamflett , som distribueras i Moskva och vari den s.k. Medborgarkommittén brännmärker ledarna i I Kreml för deras lyxliv medan folket har mycket lägre levnadsstandard än i västländerna . I en annan artikel samma dag i samma tidning talas om en internationell konferens i Upsala, vari en rysk matematiker och författare vid namn Alexander Jesenin - Volpin deltar . Denne har flera gånger spärrats in på mentalsjukhus då han sökt utresetillstånd och senast 1968 då han protesterat mot en rättegång mot fyra intel

lektuella . Han säger att sovjetmyndigheterna numera ger emigrations-tillstånd , då de inte längre kan hemlighålla de intagningar i i fängelser eller mentalsjukhus , som tidigare drabbat obekväma personer .

Med Wiesenthal , som kommit till Stockholm för att vittna i ett ärekränkingsmål , sammanträffade vi (Maj , jag , Nina och Danielsson) på hotel Continental , varvid han ringde till Volpin i Uppsala och talade med honom på ryska . Han meddelade oss sedan att han frågat Volpin om han hade hört något om Raoul men fått ett nekande svar . Volpin hade emellertid sagt att han skulle underrätta Wiesenthal om han fick höra någonting om Raoul . Danielsson omtalade nu för Nina att en person vid namn Cohen den 1 augusti 1947 anmält för svenska ambassaden i Paris att han samma år sammanträffat med Raoul i Bryggefkyfängelset i Lwow (i Polen) och att Raoul då bett honom att om han blev fri framföra en hälsning från honom till Nina . Danielsson hade tagit del av den svenska Parisambassadörens rapport härom till UD., som emellertid inte gjort något åt saken . . Wiesenthal sade sig ämna spåra upp Cohen , som senast bott i Belgien i fängelse i Bryssel 1951 / , för att söka fastställa tidpunkten för dennes sammanträffande med Raoul . Wiesenthal verkade mycket effektiv och intresserad . Han försäkrade Maj att han skulle försöka göra allt vad han kunde i Raouls sak .

Den 25 juni: I dag fick vi besök av direktör Hugo Wohl , en av Raouls närmaste medarbetare under Budapest tiden . Han är nu bosatt i Holland men på tillfälligt besök hos sin dotter fru Ernster , som bor Docentbacken 15 i Stockholm . Han hade läst Expressens artikel och kom nu med sin fru och sin dotter för att uttala sin förtrytelse över artikeln . Han lämnade oss samma dag ett intyg att Raoul under hela den tid de samarbetat i Budapest varit fylld av energi . Han hade ännu de sista dagarna före sin avresa från Budapest arbetat hårt för att få färdig den plan för de ungerska judarnas rehabilitering , som han upprättat i samråd med Wohl och sina övriga medarbetare . Wohl hänvisade till den kämpagestalt , som skapats av skulptören Patzay på deenes monument över Raoul , såsom ett uttryck för den kraft som han visade under **sintid**

i Ungern .

Maj har skickat kopior av de intyg ,som af Klintberg , Anger och Wohl avgivit , till följande personer . Ulf Brandell, Barbro Alving , Nina , Danielsson , ~~Palastre~~ Palmstierna , Persson Nanna "vartz" , Erik Sjöquist , Gunnar Unger och Oscar af Ugglas .

Den 29 Juni: I dag har artiklar publicerats i Dagens Nyheter av Brandell och i Expressen av Barbro Alving , vari Tjernelds artikel vederlägges . Särskilt Alvings artikel är mycket skarp emot Tjerneld .

Den 1 juli: Gunnar Unger har i dagens Svenska Dagblad infört en utmärkt artikel under rubriken " Hjäalten" från Budapest ."

Den 7 juli: enligt vad Philipp meddelat i telefon var Vörös representant för för Svenska "öda korset i södra Ungern . Sedan kommunisterna tagit makten i Ungern anslöt sig Vörös till dem . År 1965 begav han sig med sin familj till Sverige där han fick anställning som arkivarbetare i Riksarkivet . Han är mycket begåvad och skicklig översättare . Han har övergivit sin fru och lever tillsammans med en 18 årig flicka . , vilket lär ha utfallit mycket olyckligt . Unger har i telefon meddelat att han satt sig i förbindelse med Vörös , som han skall träffa nästa vecka . Denne har sagt att Tjerneld har återgivit hans uttalanden om Raoul på ett oriktigt sätt .

Den 8 juli: Vid ett förnyat telefonsamtal har Unger omtalat att Tjerneld tänker skriva en bok om Raoul och att han redan fått löfte att få den utgiven hos Bonniers.

Den 9 juli: Vid besök i dag i vår förutvarande villa på Kevinge omtalade dess nuvarande ägare Emil Malmberg att hans dotter fru Appeltoft , som är anställd på Israels Stockholmsambassad , vid något tillfälle bjudit ut ambassadens medlemmar till Kevinge och att dessa då sagt att villan var en helgedom som måste bevaras som minne av att Raoul bott där i sin ungdom .

Majs brev till Oscar af Ugglas på vilket denne icke svarat lyder :

1972

_____ 6 _____

Dagboken

Den 16 juli : Enligt vad Philipp meddelat i telefon har Vörös bra täckning och talar utmärkt tyska och andra språk . Enligt vad en amerikansk -ungersk månadstidning är Vörös en kommunistisk agent , för vilken tidningen varnar ungrare , som bor i Sverige . Vid sin avresa från Ungern hade han dubbla pass , ett vanligt och en legitimation från kommunistpartiet . Han hade inte några pengar med sig när han kom till Sverige , men hade sin familj med sig ., fyra personer . Familjen bor i Södertälje och lever antagligen inte gratis . Vörös är språkmänniska och skicklig översättare (enl. Dagens Nyheter artikeln kan han också svenska och samtalade med Raoul på svenska . . Under sina sju år i Sverige bör han ha utvecklat sin svenska så att han själv bör ha kunnat översätta sitt manus . Ungrare i Sverige anse honom som en kommunistisk agent . En ungersk magnat, som bor här , har sagt till Philipp att han är så rädd för Vörös att han ber Philipp att inte nämna hans namn

Den 31 augusti: Nina Lagergren har berättat , att hon nyligen vid en juristkongress i Heidelberg träffat en juridisk professor Thomas Buergenthal (West Eagle street 77 , Buffalo U.S.A.) som visat stort intresse för Raoul . Hon hade talat om för honom att Mr. Sol Kings initiativ att bilda en sammanslutning vid universitetet i i Ann Arbor för Raoul Wallenbergs Lectures . Med anledning därav har han skrivit till Sol King för att få närmare upplysningar om saken . Sol King hade svarat den 17 augusti 1972 och meddelat att man samlat in 20.000 \$ varav 15 % gått åt för föreläsningar och att man hoppades få ihop till en professur till minne av Raouls tapperhet . . Buergenthal har den 25 .8. svarat Sol King , att han hört av Nina att Raoul fortfarande kunde vara vid liv och att han gärna ville delta i de ansträngningar att få honom fri , som eventuellt kunde komma att göras i U.S.A. .

Avskrifter av dessa två brev bifogas .

Maj har under återopande av dessa brev skrivit till Sol King och Buergenthal samt föreslagit att Wiesenthal skall få bidrag av fonden för sina efterforskningar efter Raoul .

Den 31 augusti : Fru Disa Håstad , som under sommaren besökt Budapest , har i telefon till Maj meddelat att hon inte kommit i kontakt med familjen Fèher och att hon således inte kunnat verifiera Karaps uppgifter om vad Fèher skulle ha berättat om Raoul .

Philipp har omtalat att han ville offentliggöra en berättelse om att Jarring skulle ha varit nationalsocialist under 1930-talet . Enl. artikeln i Aftonbladet den 9 och 23 maj 1972 hade han från 1926 till 1939 ha tillhört Sveiges Nationella parti och år 1936 ha uppsatts som riksdagsmannakandidat för detta parti.

Den 20 September : Enligt vad Nanna Svartz meddelat Maj i telefon har Ambassadör Jarring innan hon år 1965 för sista gången sammanträffade med Myasnikov i närvaro av Jarring och 2 representanter för Sovjets utrikesministerium, sagt till henne att nu var det ett lämpligt tillfälle att taga tillbaka sina uppgifter om vad Myasnikov sagt till henne år 1961 om Raoul. Detta är ett uppseende-väckande bevis för Jarrings inställning.

Den 25 september Då jag vid ett par tillfällen talat med statsrådet Lidbom om förlängd preskriptionstid för Raouls rätt till arv efter hans farmor, har jag fått den uppfattningen, att han ansåg mitt förslag till sådan förlängning gå allt för långt (till år 2000), har jag i dag lämnat en alternativ framställning till justitiedepartementet om förlängning med endast fem år.

Den 27 september Då Maj och jag ansåg det vara önskvärt att få mer detaljerade uppgifter om Nanna Svartz besök i Moskva än vad som meddelats i UD:s vitbok besökte jag henne i dag varvid hon lämnade mig en del detaljer, i en av mig uppgjord och av henne godkänd promemoria.

Hon omtalade i samband därmed att hon besökt Moskva redan 1945 och att hon då tillsammans med minister Söderblom besökt Mme Kollontay. Medan hon suttit i väntrummet, hade hon hört hur Söderblom rutit åt Mme Kollontay för att förmå henne att tala om vad hon visste. Tydligt hade Söderblom underrättats om Kollontays uppgifter till fru Günther, men nu gick det inte att få veta någonting.

Enligt vad Staffan Söderblom under år 1945 rapporterat till UD hade Mme Kollontay rapporterat till UD (som i februari 1945 meddelat Maj och fru Günther att att Raoul befann sig i Ryssland och "behandlades väl" men som därefter hemkallats till Moskva för tjänstgöring i Sovjets UD) vid samtal med Söderblom i Moskva förklarar att man inte visste var Raoul fanns, men att man gjorde energiska efterforskningar efter honom.

Nanna Svartz har berättat att hon vid denna tid varit tillkallad som läkare åt Mme Kollontay och att hon vid något tillfälle då Söderblom besökte denna, hört honom skriks till henne.

1972 Dagboken

8

Den 9 oktober : En greve Nicholas Wenkheim har skrivit från Buenos Ayres och begärt mitt medgivande för honom att skriva en pjäs eller filmmanuskript om Raoul . Han tillhör en känd ungersk familj som blivit ruinerad och landsflyktig genom den kommunistiska ockupationen av Ungern . Jag har svarat att jag inte vill hindra honom att skriva,

Den 10 oktober : Sen Maj i Juni 1972 skrivit till Oscar av Ugglas med förslag att Wallenbergska Stiftelsen skulle bidra till forskning efter Raoul har han svarat och föreslagit att jag som god man för Raoul skulle göra en framställning . I anledning därav skrev jag ett utkast till en sådan framställning och besökte i dag Ugglas för att resonera om avfattningen . Han ansåg att det ur fondbestämmelsernas synpunkt lämpligast att framställningen inte görs av mig utan av andra personer som är intresserade av historisk forskning såsom Palmstierna (Carl-Fredrik) Byråchefen Otto Danielsson , rikspolischefen Carl Persson . Jag har därför omarbetat slutklämman i min framställning ^{och} skickat ett exemplar till vår och en av Palmstierna och Danielsson samt bett den senare att visa utkastet för Persson och att samtidigt resonera med honom om man bör be Sture Petré att också biträda framställningen . Utkastet lyder :

Till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

När Sovjetiska trupper 1945 trängde in i Budapest , anträffades där förste sekreteraren vid den svenska beskickningen Raoul Wallenberg , varvid åtgärder till skydd av honom och ~~hans~~ egendom vidtogas av de sovjetiska militärmyndigheterna . enligt vad som meddelades till den svenska ministern i Moskva (i en skrivelse/ digheterna . enligt vad som meddelades till den svenska ministern i Moskva av vice folkkommisariern för utrikesärenden Dekanosov den 16 januari 1945.

Till svar på upprepade förfrågningar angående Wallenberg , som därefter gjordes av den svenska Moskva-beskickningen , meddelade vice utrikesministern Vysjinskij i en not den 18 augusti 1947 att som resultat av noggranna undersökningar blivit fastställt att Wallenberg inte fanns i Sovjetunionen och att det återstod endast att förmoda att Wallenberg under striderna i Budapest omkommit eller blivit tillfångatagen av Szalasis anhängare. .

9
1972 Lyfbokeu

Till det Svenska Utrikesdepartementet inkommo emellertid senare ett betydande antal vittnesrapporter , , som klart utvisar att Wallenberg under årtal befunnit sig i olika fängelser i Moskva . Vid ett besök som , av dåvarande Statsminister Erlander och inrikesministern Hedlund på våren 19456 gjorde i Moskva , överlämnades det inkomna vittnesmaterialet angående Wallenberg med hemställan att Sovjetiska vederbörande måtte granska och pröva detta material , varvid man på sovjetisk sida förklarade sig beredd .

Vice utrikesminister Gromyko meddelade sedermera i ett memorandum den 6 februari 1957 att de sovjetiska myndigheterna vid granskningen av detta material företagit en noggrann undersökning av arkiv för fångregistrering och undersökningsfrågor i syfte att finna eventuella upplysningar om Wallenberg men att man inte lyckats påträffa några som helst uppgifter om Wallenbergs uppehåll i Sovjetunionen . I arkivrummet från sjukvårdstjänsten i Ljubljanka fängelset hade emellertid påträffats ett dokument , som det fanns grund att betrakta som hänförande sig till Wallenberg , nämligen en den 17 juli 1947 date/ad rapport från chefen för sjukvårdstjänsten vid fängelset Smoltsov till förutvarande ministern för statssäkerheten Abakumov , enligt vilken fången Wallenberg under natten avlidit . På grund härav borde den slutsatsen dragas att Wallenberg avlidit i juli 1947.

Sedermera inkommo emellertid till det svenska utrikesdepartementet flera vittnesutsagor , enligt vilka Wallenberg efter år 1947 befunnit sig i ett fängelse i Vladimir . Under återopande härav anhöll den svenska regeringen att sovjetregeringen måtte företaga en skyndsam undersökning i syfte att fastställa om Wallenberg vistats i Vladimirlängelset .

Sovjetunionens utrikesministerium svarade att en förnyad undersökning visat att informationerna om Wallenbergs vistelse i fängelset i Vladimir inte bekräftats .

Den svenska läkaren Nanna Svartz , som under januari 1961 besökte Moskva , fick där av en framstående sovjetisk läkare uppgift om att Wallenberg då

1972

10

var i livet och befann sig på ett mentalsjukhus . I anledning därav skrev Erlander den 9 februari 1961, till Ministerpresidenten Chrustjov och föreslog att en svensk läkare skulle få resa till Moskva och tillsammans med sina ryska kolleger bestämma om transportsätt, läkarvård m.m. Då brevet överlämnades till Chrustjov förklarade denne att han inte hade något att tillägga till tidigare lämnade besked .

Sedan Chrustjov år 1964 avgått från sin befattning , Skrev Erlander år 1965 till hans efterträdare Kosygin och bad denne att personligen föranstalta om en sådan prövning av samtliga led i Wallenbergsärendet att klarhet kunde vinnas . Vid ett förnyat besök som Erlander gjorde i Sovietunionen under juni 1965, förklarade Kosygin att han efter mottagandet av detta brev begärt en ny undersökning . Han hade fått dokument med dödsdag och uppgift att Wallenberg kremerats och inte fanns i ~~live~~ . Det fanns intet ytterligare material och ingen personlig dossier över Wallenberg. Varför visste man inte . Från sovjetisk sida hade man gjort allt och hade ej mer att tillägga.

De sovjetiska myndigheternas upplysningar om Wallenbergs vistelse i Sovjetryssland har varit få och otillförlitliga . En bättre kännedom om vad som hänt honom där har man fått genom vittnen som berättat om hans vistelse i olika sovjetiska fängvårdsanstalter., men deras berättelser ger inte någon visshet om hans nuvarande belägenhet - om han är död eller om han fortfarande lever och i så fall var och hur . Denna fråga är höljd i dunkel och det får vara ~~en~~ mycket stort intresse att detta dunkel skinras. Det är inte sannolikt att de sovjetiska myndigheterna skola visa sig mer villiga hättill än vad de hittills varit . Om man skall kunna få någon klarhet om hans öde måste det ske på andra vägar genom fortsatt intensiv forskning .

Under årens lopp har det visat sig att man emellanåt kunnat få glimtar av vad som hänt och händer bakom järnridån . Möjligheter härtill kunna fortfarande föreligga . I syfte att utröna utsikter till upplysningar om Wallenbergs nuvarande belägenhet har hans mor vänt sig bl.a. till en

11
1972

personen , som vunnit ett stort anseende för sin förmåga att utforska vinstel-
seorten för försvunna nazister dipl. ingenjören Simon Wiesenthal i Wien
- mannen som lyckats uppspåra massmördaren Adolf Eichmanns gömställe i Ar-
gentina - och han har välvilligt ställt sig till förfogande härför . Han
har därvid inte framfört något anspråk på ekonomiskt understöd , men det
är otvivelaktigt att det svåra forskningsarbete , som erfordras kommer att
draga med sig kostnader , som bör ersättas honom om han skall kunna full-
följa forskningsarbetet .

Det kan också visa sig behövt att vända sig till andra kompetenta per-
soner för forskning av nu angivet slag . Även arkivforskningar kunna
bli nödvändiga för vinnande av klarhet gällande Wallenbergs öde . Så-
dana forskningarna kunna medföra ytterligare kostnader.

Undertecknade, som finna det vara av mycket stor betydelse att klarhet änt-
ligen kan vinnas om vad som hänt Wallenberg , anse det vara av största vikt
att de forskningarna som erfordras härför , nu komma till stånd , medan per-
soner, som kunna lämna härför värdefulla upplysningar , ännu äro vid liv
och det arkivmaterial , som kan vara av betydelse för forskningsarbetet ,
är åtkomligt .

Vi anhålla om bidrag från stiftelsen för de kostnader som kunna bli för-
knippade med nu angivna ur olika synpunkter utomordentligt viktiga forsk-
ningar

Det är svårt att beräkna storleken av ett sålunda ifrågasatt bidrag , men
vi tillåta oss föreslå ett belopp av kronor 50 000 att i mån av behov
rekvireras hos Stiftelsen genom undertecknad Danielsson

Stockholm

Den 10 oktober Carl - Fredrik Palmstierna har skickat oss en artikel i
Tal-Aviv tidningen "Jedioth Chadshot" , som hans vän Wolf Metternich
fått från en person vid namn Hanne Tarsis skickat till honom och se'n vida-
rebefordrat till Palmstierna . Artikelns rubrik är " Hinter dem Eisernen
Vorhang verschwunden Der Fall Wallenberg " . Författaren Herbert Freedens
har givit en i huvudsak riktig bild av Raouls verksamhet i Budapest och

1972

Dayboken

12

och hans fångenskap i Ryssland , men säger i slutet av artikeln att man måste antaga att han inte mer är i livet och att mannen som tiotusenden har att tacka för sina liv , förblir försvunnen . I artikelns början sägs det att Raoul skulle för kort tid se'n vara 60 år .

Från Simon Wiesenthal har vi också fått en artikel ur en tidning i anledning av att " Der Retter des Budapester Ghettos Raoul Wallenberg , wäre am 4 August 60 Jahre alt geworden " Artikeln har till rubrik " Ein vergessener Gerechter" och är skriven av Dr. Jonny Moser , en av Raouls medarbetare under dennes verksamhet i Budapest . Efter en beskrivning av denna verksamhet slutar den med ett förslag att en stiftelse skall inrättas för att högtidlighålla Raouls räddningsaktion med årliga pris för utomordentliga humanitära gärningar och för forskning.

Den 16 oktober ; Sedan Otto Danielsson meddelat oss att entpersonvidnamn Cohen någon dag i i augusti 1947 besökt den svenska ambassaden i Paris och därvid omtalat för ambassadör K.I. Westman att han samma år suttit i ett fängelse i Lvov(Lemberg) och där haft förbindelse med Raoul , som bett honom att efter sin frigivning framföra en hälsning till Nina , skrev Nina till U utrikesministern i dag och bad om en avskrift av Westmans rapport till U.D. ang. sitt samtal med Cohen Ti

Till svar fick Nina följande brev från U.D.

1972

13

Den 21 oktober : I Svenska Dagbladet i dag stod det en artikel under rubriken "Solsjenitsyn mötte aldrig Wallenberg " .I hans bok "Fånngen och Lägerenslinkan "berättas att fången i ett genomgångsläger i Kujbushev träffat en svensk miljonärsson , vilket vid den svenska översättningens publicering år 1970 givit anledning till spekulationer att S. träffat Raoul. I dagens artikel sägs det att vänner till Solsjenitsyn i går berättat i Moskva för författaren att mannen , som denne träffat i Kujbushev hette Erik Arvid Andersson , men att Solsjenitsyn aldrig fick veta vem hans far var eller vad det senare blev av honom . . I artikeln sägs vidare att av de fakta som framkommit och som enligt vännerna gå tillbaka till Solsjenitsyn själv , framgår det att det inte var Wallenberg . Solsjenitsyn känner över huvudtaget inte till fallet Wallenberg tillägger man . Det sägs vidare att Erik Arvid Andersson greps i Berlin och fördes till rysk fångenskap samt att Wallenberg försvann som bekant i Budapest . " Anderssons mor uppgavs vara engelska och syster till hustrun till en engelsk general Robertson , möjligen general Brian Hubert Robertson v. militärguvernör i Berlins brittiska zon 1945 -47 .

Maj har ringt till Edvard af Sandeberg , som säger att han inte känner till att någon svensk vid namn Andersson blivit tagen av ryssarna i Berlin 1945.

Den 26 oktober : ^{Maj Maj} Sedan genom ett skickligt detektiv arbete fått tag på general Robertsons adress , skrev hon följande brev till dennes fru:

Dear lady Robertson , According to an article in the swedish press Erik Arvid Anderson was taken by the Russians in Berlin 1945 and put in Russian prisons . He is said to be the son of a Swedish millionaire and of his wife the sister -in-law the military governor in Berlin 1945 - 1949 general Sir Brian Hubert Robertson . In the book the " Lovegirl and the Innocent " the great russian author Solzhenitsyn writes about a prisoner said to be the son of a swedish millionaire . My son Raoul Wallenberg was captured by the russians in Budapest 1945 and imprisoned in Moscow . The swedish press guessed that Solzhenitsyn had met my son in Russia . And now comes the suggestion that it could be your so called "nephew" .

May I bather you to give me your opinion of these assertions .

Thanking you in advance . Yours very truly May de Dardel-Wallenberg.