

# WILMOS VAR CH. SOM VÄRLDEN

ARBET  
MÅLM  
1990  
4

arbetet  
1/4-90

I 45 år har världen undrat över svensken Raoul Wallenbergs öde — och glömt att hans privatchaufför Wilmos Langfelder försvann samtidigt.

Men Langfelders familj i Ungern minns. Varje gång de hört namnet Wallenberg har varit en påminnelse.

Langfelders öde har emellertid förblivit släktingarnas privata sorg. Deras land har under alla år vägrat besvara den mäktige grannen Sovjet med obekväma frågor om vad som hände en judisk chaufför.

## Hon minns sin morbrors sista färd

Forts. från sidan 4

zisterna tvingade dem att bära.

— Vi är av judisk börd men sedan flera generationer kristna, berättar Eva Lente och anser sig i första hand vara ungerska.

— Men när jag hör eller läser om antisemitism känner jag mig som jude.

Hon visar bilden med de unga syskonen Langfelder, hennes mamma Stephanie och morbror Wilmos, tagen någon gång på 30-talet.

### Stod varandra ovanligt nära

— De stod varandra ovanligt nära för att vara syskon, eftersom deras föräldrar hade dött tidigt. Syskonen växte upp hos sin farmor.

Eva Lentes mamma Stephanie Simon-Langfelder var lungsjuk och dog redan när dottern var elva år. Men mamman hann berätta åtskilligt om sin försvunne och älskade bror.

— Mycket fick jag också höra från min pappa, som var advokat och gjorde allt

han kunde för att ta reda på vad som hänt svågern.

Wilmos var 32 år — jämnårig med Wallenberg — när han försvann. Han hade ännu inte hunnit bilda familj, men han hade gott om vänner och ett bra jobb som ingenjör, berättar Eva Lente.

— Ingenjörssyrket hade liksom gått i arv från hans far och farfar.

Langfelders var före första världskriget en förmögen släkt. Familjen drev ett stort företag som tillverkade ångdrivna industrisågar. Eva Lente visar böcker med familjebolagets stora fabrik.

Men Langfelder-verken avvecklades efter världskriget. Fredsfördraget kostade Ungern 60 procent av landytan och skingrade även slakten Langfelders tillgångar.

### I arbetsläger

När Wilmos Langfelder hade tagit sin examen fanns alltså ingen familjefirma att hoppa in i. Men han hade inga problem att få jobb på andra håll.

När Hitler tvingade ungernarna att skärpa antijude-lagarna miste han dock an-

— Min mor kom aldrig över Wilmos försvinnande, förklarar Eva Lente på otränad tyska för tidningens utsända.

Vi sitter hemma i familjen Lentes lägenhet i Budapest. Den 47-åriga ungerskan Eva Lente är systerdotter till Wilmos Langfelder och den närmaste släktingen som i dag finns i livet.

ställningen och sattes i arbetsläger.

Historien om hur Wilmos Langfelder hamnade i Wallenbergs tjänst kan en annan släkting, som själv var med under den svåra tiden, berätta om.

Vi åker hem till Eva Lentes faster Magda Kellner, som också bor i här i Ungerns huvudstad. Den 77-åriga damen var den förste i familjen som började hos Wallenberg i Budapest.

— Jag hade varit i Sverige på 30-talet, i två år efter min examen, och kunde lite svenska, förklarar Magda Kellner och talar än i dag efter 50 år vårt språk förvånansvärt bra.

### Sökte och fick jobb

Raoul Wallenbergs strategi för att rädda judar var i många fall att anställa dem. Magda Kellner sökte och fick jobb direkt när Wallenberg organiserade sin räddningsaktion i augusti -44.

— Men att min sväger Wilmos sedan fick tjänst hos Wallenberg någon månad senare var en ren slump.

Wallenberg var på jakt efter en chaufför, som också kunde fungera som tolk. Han åkte till ett arbetsläger för judar och frågade efter någon lämplig. Langfelder anmälde sig, han var

En lång jakt på fakta om Raoul Wallenbergs ungerske chaufför har fört oss hit.

Svenska utrikesdepartementet har förvånansvärt lite material om Langfelder. Han nämns i några vittnesmål från personer som delat cell med honom i Sovjet. Lika knapphändig är den digra litteraturen om fallet Wallenberg när

ju tekniskt utbildad och kunde dessutom engelska och tyska.

— När Wallenberg kom tillbaka med min släkting blev jag glatt överraskad. Jag tänkte att nu är även Wilmos räddad, minns Magda Kellner.

Ödets ironi är alla övriga i familjen överlevde kriget. Chaufförsjobbet var förresten ingen dans på rosor, framhåller Magda Kellner.

— Wilmos var alltid med vid Wallenbergs sida, även i de farliga stunderna. Han satt inte bara passivt i bilen och väntade. Och han fick göra flera riskabla uppdrag på egen hand.

### Gömt henne

Magda Kellner berättar också att hennes brorsdotter Eva Lente troligen har morbrodern och Raoul Wallenberg att tacka för livet.

— Evas mamma hade gömt henne hos en ickejuddisk familj. Men de kunde inte längre ha henne. Då för Wallenberg och Wilmos dit för att hämta henne. Jag minns än i dag hur Raoul bar lilla Eva i famnen.

Ett annat minne har etsat sig fast ännu starkare på Magda Kellners näthinna. Den sista gången hon såg Raoul och Wilmos.

Vi åker över floden Donau till andra halvan av staden, Pest. Adressen är Revai utca, hus nummer 16. Här hade Raoul Wallen-

det  
Lar

In  
Ne,  
Wit  
all  
Rac  
der  
Och  
kör

ber  
de:  
och  
disl  
och  
—  
till  
de  
mij  
där  
säg  
pe  
Se  
na.  
Lar  
ber,  
Un  
ring  
ka  
Två

Ni  
ald

— I  
förs  
ber  
jour  
tala  
Un  
skri  
den  
Äs  
riod  
vis  
frår  
ber  
40-1  
Fö  
mec  
lent  
inn  
kas  
bor  
dat  
E  
ma

# WILMOS LANGFELDER OCH RAOUL WALLENBERG HÄR HAUFFÖREN DEN GLÖMT

ä fakta om  
rgs, unger-  
ar fört oss

esdeparte-  
vånansvärt  
Langfel-  
s i några  
personer  
ed honom i  
pphändig  
itteraturen  
nberg när

det gäller olycksbrodern  
Langfelder.

## Inte glömd

Nej, historien har förbigått  
Wilmos Langfelder. Trots  
all uppmärksamhet kring  
Raoul Wallenbergs öde un-  
der snart ett halvt sekel.  
Och trots att Langfelder  
körde Wallenbergs bil på

bildad och  
n engelska

nberg kom  
in släkting  
överraskad.  
u är även  
d, minns

alla övriga  
vde kriget.  
et var för-  
s på rosor,  
a Kellner.  
alltid med  
sida, även  
derna. Han  
assivt i bil-  
a. Och han  
riskabla  
hand.

berg ett av sina kontor, och  
det var här Magda Kellner  
och ett hundratals andra ju-  
diska anställda arbetade  
och bodde.

— Här vinkade vi farväl  
till Wallenberg och Wilmos  
den 17 januari 1945. Jag  
minns hur de steg in i bilen  
då och körde iväg ditåt,  
säger Magda Kellner och  
pekar gatan österut.

Sedan dess är de försvun-  
na. Sorgen delade familjen  
Langfelder med Wallen-  
bergs i Stockholm. Men i  
Ungern fanns ingen rege-  
ring som hjälpte till att sö-  
ka sanningen i Sovjet.  
Tvärtom.

## Ni kan aldrig förstå

— Ni svenskar kan aldrig  
förstå, säger Eva Lente och  
berättar att vi är de första  
journalister hon någonsin  
talat med om sin morbror.  
Ungersk press har aldrig  
skrivit en rad om Langfel-  
ders öde efter kriget.

Även Wallenberg har pe-  
riodvis förtigits. Eva Lente  
visar gulnade dokument  
från en ungersk Wallen-  
berg-förening i slutet av  
40-talet.

Föreningen samlade in  
medel för en staty till Wal-  
lenbergs ära. Men natten  
innan statyn skulle avtäck-  
as i Budapest blev den  
bortförd av sovjetiska sol-  
dater!

Eva Lentes förtvivlade  
mamma gjorde ett antal

den sista färden som sluta-  
de i sovjetisk fångenskap.

Men här hos de anhöriga  
i Budapest är Wilmos  
Langfelder inte glömd.

Visserligen var Eva Lente  
bara två år när morbro-  
dern försvann 1945.

— Men han fanns med i  
bakgrunden under hela  
min uppväxt. Man kände  
att någon saknades när  
släkten var samlad.

försök att utforska bro-  
derns öde.

— Här är ett brev hon  
skrev till den sovjetiska  
kommendanten i Budapest  
redan 1945. Det returnerades  
oöppnat, säger Eva  
Lente och visar brevet.

Senare samma år, i sep-  
tember, skrev mamman till  
Sverige. Brevet är adresse-  
rat till Raoul Wallenberg,  
som familjen Langfelder  
då trodde hade återvänt  
hem i säkerhet.

Eva Lentes mamma ber i  
brevet om hjälp att få reda  
på vad som hänt hennes  
bror "som hade turen att  
arbeta som er personliga  
chaufför".

Med åren nådde ryktena  
att Wallenberg satt fängs-  
lad i Sovjet även den un-  
gerska allmänheten. 1955  
gjorde Stephanie Simon-  
Langfelder ett sista desperat  
försök. Via svenska amb-  
assaden i Budapest väd-  
jade hon till statsminister  
Erlander att han även  
skulle fråga om Wilmos vid  
kontakterna i fallet Wal-  
lenberg med Sovjet.

Stephanie Simon-Lang-  
felder dog 1956 i total  
ovisshet. Först året därpå  
erkände ryssarna att Raoul  
Wallenberg hade varit i  
sovjetisk fångenskap.

## I förbigående

Men än i dag har inget  
sagts om Wilmos Langfel-  
ders öde.

Sverige har i alla år bara  
nämnt hans namn i förbi-

Eva Lente har kvar alla  
viktiga papper om sin mor-  
bror. Hans körkort och  
svenska skyddspass, doky-  
mentet som räddade tusen-  
tals judar från nazisterna.

Mappen innehåller andra  
vittnesbörd om den hems-  
ka tiden i Budapest 1944.  
Här finns en gul judestjär-  
na i tyg, symbolen som na-

Forts. på sid 28

gående och helt inriktat sig  
på den svenske diploma-  
ten.

Nu hoppas dock Langfel-  
ders släktingar att den de-  
mokratiska utvecklingen i  
Östeuropa ska hjälpa dem.

De senaste två åren har  
fallet Wallenberg diskuterats  
öppet i Ungern. Hans  
insatser hedrades med ett  
nytt monument i Budapest,  
och den lilla gata som fak-  
tiskt burit hans namn ända  
sedan 40-talet har nu fått  
en rejäl minnestavla.

Inspirerad av utvecklingen  
skrev Eva Lente nyligen  
till tre sovjetiska instanser  
samt svenska ambassaden  
i Budapest och frågade om  
sin morbror.

— Jag har fått ett sovje-  
tiskt svar med beskedet att  
man inget vet om Wilmos.

Svenska UD förbereder  
ett svar, som nog tyvärr  
blir en besvikelse för fa-  
miljen Langfelder. Det  
kommer att innehålla en  
sammanställning av fri-  
släppta tyska fångars vitt-  
nesmål, från en svensk vit-  
bok som utgavs 1957. Samt  
rådet till Eva Lente att  
vända sig till de ungerska  
myndigheterna, som i sin  
tur får fråga ryssarna.

UD motiverar med att  
Langfelder var ungersk  
medborgare och troligen  
anställd av Raoul Wallen-  
berg personligen. I UD:s  
interna skriftväxling mel-  
lan Stockholm och ambas-  
saden i Budapest antyds  
att familjerna Wallenberg

och Langfelder på 40-talet  
kom överrens om att var  
och en söka via sitt lands  
kontakter. Langfelders an-  
höriga avböjde alltså  
svensk hjälp.

## Diplomaten och hjälten

— Nej, varför skulle vi ha  
gjort det, säger Magda  
Kellner häpet.

— Vi i familjen vill givet-  
vis att man ska göra allt  
för att få fram uppgifter  
om Wilmos.

— Magda Kellner och Eva  
Lente har full förståelse  
för att världens uppmärk-  
samhet genom årtionden  
riktats mot Raoul Wallen-  
berg och att deras släkting  
inte ens blivit en fotnot i  
historien.

— Wallenberg var den  
svenske diplomaten och  
hjälten som räddade tu-  
sentals liv. Wilmos var ju  
bara chaufför.

Märta Kellner har inget  
hopp om att hennes sväger  
är i livet. Även om det är  
teoretiskt möjligt, han  
skulle nu varit 78 år.

— Tusentals sköts i ryska  
fängelser efter kriget. Det  
var inget konstigt i ett out-  
vecklat land som Sovjet  
var då.

— Men att åtminstone få  
veta när och var han blev  
skjuten vore bättre än den-  
na ovisshet.

Eva Lente instämmer.  
— För oss är Wilmos inte  
riktigt död.